



ACCADEMIA
AMSTERDAM

ACCADEMIA AMSTERDAM
ONNO VERSCHOOR (MANAGEMENT)
HOFMARK 390
1355 JH ALMERE
INFO@ACCADEMIA-AMSTERDAM.NL
+31 6 242 547 91 / +39 334 576 33 13

DERUTA – “BORGO” VAN DE MAJOLICA

Deruta is dé “borgo” van artiesten en de ideale omgeving om inspiratie op te doen. Het majolica-stadje ligt strategisch in het midden van Italië. Hier ervaar je nog de authentieke Italiaanse sfeer en bevindt je je tussen de Italianen. Kortom: voel je thuis tussen de Italianen.



Het muziekprogramma biedt plek voor zangers (en eventueel andere musici) van gemengd niveau. De Italiaanse zangcoach zal bekende en onbekende muziek instuderen. Uiteraard ontbreken Italiaanse componisten niet.

Aan het eind van de week organiseren we een ongedwongen uitvoering op een inspirerende historische locatie. Ongetwijfeld zullen de inwoners uit Deruta hun dankbaarheid betuigen! Een gezamenlijk afsluitend buffet op de “piazza” maakt de sfeer compleet.

Wij zorgen voor de gewenste afwisseling en vergeten het goede leven niet! (Denk aan Italiaanse diners aan majolica tafels). Umbrië heeft zoveel prachtigs te bieden qua cultuur, architectuur, historie en natuur, daarom maken we ruimte voor volledig georganiseerde uitstapjes.

PROGRAMMA

Dag 1 zaterdag

Met een comfortabele vlucht vanaf Rotterdam-Den Haag Airport met Transavia, kom je aan op vliegveld Perugia San Egidio. Daar word je verwelkomd door reismanager en gids Gijs Dashorst. Hij begeleidt je op weg naar Deruta, terwijl hij iets vertelt over de steden in de buurt, zoals Assisi en Perugia. De privébus met chauffeur van de firma SULGA, brengt je in ca. 20 minuten naar de "borgo" van de majolica. Daar check je in bij de gereserveerde affittacamere en appartement(en) in het historische centrum, op steenworp afstand van de cursuslocatie. (Waaronder het gastenappartement in Casa "Le tre Muse" van artistiek leider Onno Verschoor). In de middag kun je de vele trappetjes en straatjes van Deruta verkennen of een wandelingetje in de velden maken. Tegen een uur of acht staat het diner te wachten en eten we buiten aan de artistieke majolica-tafels van Taverna del Gusto. Je kunt kennismaken met typisch Umbrische gerechten.



Dag 2 zondag

De dagen beginnen deze week steeds met een gezamenlijk Italiaans ontbijt. Het Caffè dei Consoli op het centrale plein serveert niet te evenaren koffie met een croissant.

De ochtend is gewijd aan ensemblezang onder leiding van de inspirerende docent Antonio Magarelli, die de zangers begeleidt aan het clavecimbel. De voertaal is Engels. Onno Verschoor, artistiek leider van Accademia Amsterdam, is aanwezig voor muzikaal-praktische ondersteuning. De cursuslocatie bevindt zich in het historische centrum van Deruta.

Na de lunch op eigen gelegenheid, reizen we in een privébus naar Perugia. Onder leiding van onze Nederlandstalige gids Gijs Dashorst, maken we kennis met de geheimen van deze meer dan 2000 jaar oude stad. Afsluitend bezoeken we het muziekinstrumentenmuseum, dat zich bevindt in een middeleeuwse stadspoort, de "Cassero di Porta Sant'Angelo". Op het dak van de poort genieten we van het fantastische uitzicht onder het genot van een "aperitivo". De dag wordt afgesloten met een diner op een terras met schitterend uitzicht, in het centrum van Perugia.



Dag 3 maandag

Na het gezamenlijke ontbijt, een inspirerende zangochtend en een zelf in te vullen lunch, is de middag vrij te besteden. Gijs Dashorst en Onno Verschoor (die Deruta en de omgeving persoonlijk kennen) geven graag tips. Ook willen ze je desgewenst meenemen naar onbekende plekken, waar je wellicht onverwachte ontmoetingen zult hebben.

We bieden (tegen bijbetaling) kookcursussen aan, gegeven door Marina Prato in haar typisch Italiaanse keuken. Zij legt in Engels uit hoe je met eerlijke ingrediënten verse pasta's maakt in de beste Italiaanse traditie. 's Avonds zal iedereen mee-eten aan een lange tafel in haar tuin of op een sfeervol stadspleintje. Wie weet krijg je wel een animerend gesprek met een buurtbewoner...



Wil je Italiaans koken met verse groenten en de lekkerste toetjes maken onder haar zorgzame aanwijzingen? Dan kun je intekenen voor nog twee extra kooklessen tijdens de volgende middagen.

Voor wie graag met eigen handen kennismaakt met de keramiektraditie van Deruta, bieden we de mogelijkheid om tegen bijbetaling een pottendraaicursus te volgen of een middag je eigen souvenir van keramiek te decoreren bij enkele van de meest creatieve keramisten van het stadje.

Kun je niet stoppen met zingen? Volg dan op intekening individuele stemvorming bij Antonio Margarelli. Deze lessen zijn tegen bijbetaling en duren een uur. Het is ook mogelijk om in een groepje een langere les te volgen. De dirigent, zanger en clavecinist heeft jarenlange ervaring in het coachen van amateurs en je zult zeker iets bij hem leren.

Dag 4 en Dag 5 dinsdag en woensdag

Na het ontbijt en de zangochtend, kun je de lunch en middag weer zelf invullen. Je kunt ook kiezen uit de aangeboden extra cursussen en services, zoals genoemd bij dag 3.

Als je lekker wilt uitwaaien bieden we de mogelijkheid om op elektrische fietsen de omgeving te verkennen. De fietsen worden door de fietsgids vóór de stadspoort gebracht en je wordt, zonder je te bekommeren om de route, naar de mooiste plekjes in de omgeving geleid. Op één van deze twee vrije middagen vormen we een groepje van een minimaal aantal deelnemers. Deze service is tegen bijbetaling en afhankelijk van beschikbaarheid.



We dineren gezamenlijk, aan de majolica tafels van restaurant Taverna del Gusto in het centrum van Deruta.

Dag 6 donderdag

Vandaag is de laatste gezamenlijke zangochtend. Wie weet wat er muzikaal al niet is gegroeid in de afgelopen dagen... Hoe dan ook, we zullen de muziekstukken "oogsten" en bezien wat presentabel is en wat niet. We leggen vooral de nadruk op het samen genieten van de sfeer en de muziek. Een uitvoering mag voor niemand als druk worden ervaren en levert vooral musiceervreugde op.

In de middag vertrekken we met een privébus naar het meer van Trasimeno. Daar varen we met een boot naar het betoverende eiland "Isola Maggiore". Hier vind je niet alleen verkoeling aan het water met een drankje, maar kun je onder leiding van gids Gijs Dashorst het eiland verkennen. Hij zal je vertellen over de historie die teruggaat tot de Etrusken. Ergens op het eiland, tussen de olijfgaarden of in een oeroud kappelletje, kun je met Antonio Magarelli al zingend de magische sfeer proeven.



Eenmaal terug aan de oever van het meer, dineren we in een visrestaurant bij zonsondergang.

Dag 7 vrijdag

In de ochtend kun je mee met "importbewoner" Onno Verschoor en gids Gijs Dashorst voor een stadswandeling in Deruta. We komen op locaties waar toeristen zelden binnentreden. Met een beetje geluk maken we stadbewoners mee die fanatiek aan het oefenen zijn voor de "Palio della Brocca". Na anderhalf uur is het tijd voor de vrij te besteden lunch en een siësta.

In de namiddag brengt Onno Verschoor je naar een van de mooiste locaties van Deruta, waar Antonio Magarelli je opwacht om het repertoire nog een keer kort door te nemen.

In de late middag ervaar je hoe het is om het ingestudeerde uit te voeren op deze historische plek. We zijn er zeker van dat er iets bijzonders gebeurt en dat de "locals" dankbaar en aanmoedigend zullen zijn.

Aansluitend wacht ons bij Taverna del Gusto een feestelijk buffet, met het gebruikelijke "aperitivo" vooraf. Tot in de late uurtjes kun je napraten en, wie weet, -zingen.



Dag 8 zaterdag

In de ochtend, na het gezamenlijke ontbijt, kun je afscheid nemen van degenen die je ontmoet hebt en nog een rondje maken op de "piazza". Rond lunchtijd staat de bus te wachten die je naar het vliegveld brengt. Van daar vlieg je direct terug naar Nederland.

Duur: in overleg.

Periode: in overleg.

Reis: kan volledig verzorgd worden in overleg.

Muziekcursussen: zangcoaching (op groeps- of individuele basis) en ensemblezang.

Uitvoering: zonder meerkosten georganiseerd in Deruta (op een historische en sfeervolle locatie, zoals een klein kerkje of een kloosterhof).

Extra cursussen: stemvorming, koken of keramiekdecoratie en/of pottenbakken (tegen bijbetaling).

Overnachtingen: in het historische centrum van Deruta (tegen zeer gunstige prijzen) en gezamenlijk ontbijt op het plein van Deruta (eenvoudige 2-pers. kamers met douche of privé-appartement(en) met 2 ruime 2-pers. kamers, keuken en badkamer).

Diners: alle diners zijn inclusief drank (behalve aan het meer van Trasimeno) en wij kunnen veel gunstiger prijzen bedingen dan wanneer individueel georganiseerd.

Excursies: 3 excursies inclusief vervoer en Nederlandstalige gids zijn bij deze offerte inbegrepen, dit is voordeliger dan het zelf huren van auto's in Deruta.

Overige activiteiten: een tocht op e-bikes met Engelstalige gids kan georganiseerd worden (tegen kosten, vooraf boeken, minimumaantal deelnemers).

Door onze persoonlijke contacten in Perugia en Deruta, kunnen we deze offerte tegen een zeer scherpe prijs aanbieden. De Nederlandse gids en reisagent garandeert dat alles zorgeloos geregeld is en is een bron van informatie over de omgeving en de historie van Deruta.

Il Bracconiere



Casa Le tre Muse

